

Enkele hoogtepunten op het park atv Madestein



De jaarlijkse *Fuchsiade* van 14 t/m 16 juli was dit jaar weer zeer geslaagd. De opening van de 5^e show op ons park werd deze keer verricht door de heer Ton Koolmeijer, de "vliegende" reporter van de WOS (**W**estlandse **O**mroep **S**tichting).

De weersvooruitzichten voor het weekend waren gunstig, dus het beloofde weer een mooie happening te worden en het lijkt er op dat de show elk jaar mooier wordt. Alles was goed verzorgd en geregeld, prima fietsenstalling en gras gemaaid (Ton bedankt), verkeersregelaars en de kantine netjes en extra hulp voor het buffet (Tineke en team hartelijk dank). Karel van der Veer bedankt voor de 2 mooie affiches en foto's.

Zaterdag werd tijdens de Fuchiade voor de 2^e keer de ruilbeurs gehouden door **Postzegel Vereniging**

Monster (PVMO) met onder andere Westlands mooiste postzegels van Westlandse producten. De opening werd verricht door de voorzitter van de Fuchsiavereniging, de heer Piet van de Helm.

bezet en ook op het gazon was het druk, dat kwam mede doordat zaterdag en zondag live muziek werd verzorgd door de bekende zanger/ muzikant Huub Wellner, die vele bekende liedjes liet horen.



Zaterdagmiddag om vier uur werden allereerst op het Fuchsiaterrein de prijzen bekend gemaakt voor de wedstrijdstekken van de Fuchsiavereniging en daarna volgde de prijsuitreiking voor de "amateurs" van de ATV. Tijdens Koningsdag werden door de Fuchsiavereniging stekken uitgedeeld, die konden worden ingeleverd bij Cor en Ina in onze winkel. De potten kregen een nummer, zodat de deskundige jury de stekken anoniem kon beoordelen. Tijdens de uitreiking van de oorkondes en prijzen begon het net te regenen en moest er worden geschuild onder luifel van de informatiestand. De volgende

In zijn openingswoord gaf hij aan dat hij zich via internet had ingelezen in de wereld van de postzegels. Als dank ontving hij ingelijste postzegels van Westlands mooiste.

De promotie voor de postzegel en voor de postzegelvereniging was zeer geslaagd. Wellicht zal volgend jaar de voorzitter van postzegelvereniging de heer Klaas Keijzer dan de Fuchsiade openen. Met Hans Perrenet erbij staan deze drie "tenoren" op de foto, maar of deze drie heren ook zo goed kunnen zingen?

Drie hele dagen was de kantine open, er waren diverse gefrituurde snacks te koop, het terras was druk



tuinleden vielen in de prijzen: de eerste prijs ging naar Hiltje Renema, de tweede prijs naar Fred Verhagen en de derde prijs ging naar Henk van Reeuwijk. Aangezien er verleden jaar bij de oorkondes geen bloemetjes of plantjes werden uitgedeeld voor de winnaars, wat terecht kritiek op leverde, waren er nu blauw/paarse Hortensia's. (Cor bedankt, ook voor





de foto van de Zaterdag).
Na afloop hebben 25 vrijwilligers van de Fuchsiavereniging in de kantine heerlijk met elkaar gegeten, natuurlijk verzorgd door Tineke en haar team. Wederom dank.

Terugkijkend op deze driedaagse happening is de conclusie dat het ook deze keer weer zeer geslaagd was met helaas één minpuntje. Per email aan alle tuinleden en met aankondiging op de website dat er op zaterdag een rondleiding bij de

orchideeënkweker Opti-Flor aan de overkant van de weg mogelijk was, bleek er niemand belangstelling te hebben. Verleden jaar waren er 30 bezoekers en nu niet één. Er wordt bekeken of er volgend jaar weer een rondleiding kan worden georganiseerd als er wel voldoende animo is.

Met dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen gaan we door naar 2024.

Hans Perrenet

